



Als gevolg van een noodlottig ongeval met zijn mountainbike, is tot onze grote verbijstering overleden mijn lieve man en maatje en mijn betrokken zorgvader

Jan van der Weerd

Scherpenzeel (Fr.), 1 september 1956

Kootwijk, 24 november 2020

Naast het geluk dat ons gezinnetje hem bracht, was sport zijn lust en zijn leven. Hij werd geïnspireerd door en was inspirator voor anderen rond het thema duurzaamheid. Door de verhuizing naar Wapenveld werden de contacten met zijn broers en zussen intensiever en daar genoot de hele familie van. Jan was gedreven, wijs, warm, slim, een echt mensenmens en had nog heel veel plannen voor de toekomst. Dat was hem zo gegund.

Wij gaan hem verschrikkelijk missen.

Wij nemen afscheid van Jan op woensdag 2 december in Villa Bakhuis te Veessen, vanwege de geldende voorschriften in kleine kring. Het is fijn te weten dat u die middag in gedachten bij ons bent.

Jettie Bos
Dylan Stek

U kunt het afscheid volgen via de livestream:
<https://deuitvaartlive.nl/jan-van-der-weerd>

Vinkenweg 19 · 8191 XN Wapenveld